

Biografie Dirk DECOSTER

Dirk is geboren op 4 oktober 1963 in een gezin van Brabantse landbouwers. Na het beëindigen van de lagere school volgde hij de klassieke humaniora, Latijn-Griekse afdeling, van het Heilige Drievuldigheidscollege te Leuven. Na het behalen van zijn middelbaar diploma volgde Dirk een officierenopleiding, eerst aan de Koninklijke Militaire School te Brussel en nadien aan de Pantsercavallerieschool. Vervolgens begon hij een carrière in de verschillende tank- en verkenningsregimenten van de Belgische strijdkrachten. Dirk heeft alle functies gaande van pelotonscommandant over tweede commandant eskadron, junior stafofficier en escadronscommandant doorlopen in enkele mooie regimenten zoals de Lansiers en de Gidsen. Na het beëindigen van zijn cursus voor hoger officier in 1997 werd hij hoofd van het bureel operaties in het Tweede Regiment Jagers te Paard. Na een verblijf van 4 maanden in Bosnië-Herzegovina in 1999 keerde hij terug naar het Regiment Gidsen. Bij de ontbinding van dit regiment in 2002 koos Dirk voor een meer internationale carrière. Omdat hij met behulp van zijn echtgenote, Galina, Russisch had gestudeerd werd hij uitgekozen als adjunct van de Belgische defensie-attaché in Moskou eind 2002. Gedurende 5 jaar volgde hij dan de geopolitieke evolutie van Rusland en 7 andere ex-sovjetlanden (Wit-Rusland, Georgië, Armenië, Kazachstan, Oezbekistan, Kirgizië en Tadzjikistan) op de voet. In 2009, na een periode van 2 jaar op de Generale Staf van de Belgische Strijdkrachten vertrok Dirk opnieuw naar het buitenland; dit keer naar Afrika. Van 2009-2011 werkte hij eerst in de Democratische Republiek Congo en later in Oeganda als stafofficier binnen de VN-missie voor Congo. In Juni 2011 werd Dirk overgeplaatst naar het Hoofdkwartier van het Europees Corps in het Franse Straatsburg en nam met dit hoofdkwartier deel aan een operationele missie in Afghanistan in 2012. Normaal was gepland dat Dirk vervolgens in Straatsburg zou blijven tot juni 2015, maar de politieke troebelen in Oekraïne gooiden roet in het eten. Op 23 Augustus 2014 werd Dirk aangeduid als militair raadgever bij de Belgische ambassade in Kiev en sindsdien werkt en woont hij in Oekraïne.

Politiek is Dirk partijloos, maar hij onderschrijft voluit het democratische gedachtegoed en het waardepatroon dat verbonden is met gemeenzaam de christelijke avondlandcultuur genoemd wordt. Hij beschouwt zichzelf als een christelijk, conservatief monarchist. Zowel het Verenigd Europa als een Verenigde Benelux liggen hem nauw aan het hart.

In zijn vrije tijd is Dirk een fervent jager en ruiter, maar daar heeft hij helaas bijna geen tijd meer voor.

Dirk is sinds jaar en dag gehuwd met Galina. Beiden hebben twee dochters: Margarita en Elisabeth.