

Frits Lourens

Geboren 1954 te Amersfoort.

Hij groeide onkerkelijk op, maar niet "van God los".

Alhoewel, toen de tienerjaren naderden profileerde hij zich graag als atheïst. Op ongeveer veertienjarige leeftijd werd hij christen. Sindsdien is hij als zodanig altijd actief geweest, met name in Baptistengemeenten in Nederland en incidenteel in België. Hij werkte met kinderen, was voorganger en ouderling, en is nu nog actief vooral met pastorale werkzaamheden en als spreker en gespreksleider.

Ook heeft hij jarenlang in de advocatuur gewerkt, niet op het juridische vlak, maar als "chef de bureau" zoals dat in die kringen deftig heet.

Het Civilistisch Appèl draagt hij een warm hart toe en hij onderhoudt de website van deze politiek activistische beweging. Lid of bestuurslid is hij niet, omdat hij graag zijn handen vrijhoudt voor gezin, werk en kerk, waarin zijn tijd al voldoende opgaat.

Hij herkent zich in wat de mensen van het Civilistisch Appèl bezighoudt, met name waar zij een overwegend naïeve houding bij de Europese beleids- en opiniemakers signaleren als het gaat om antwoord op onbeschaafd gedrag in een ruime zin van het woord. Mensen die - op grote of kleine schaal - in hun gedrag doen uitkomen dat voor hen het welzijn van medemensen van ondergeschikte betekenis is moeten daarop doeltreffend worden aangesproken en waar nodig afdoende aangepakt.